



Ecumenical Patriarchate - Οικουμενικόν Πατριαρχεῖον  
Τερά Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας  
Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira & Great Britain

Thyateira House, 5 Craven Hill, London W2 3EN - Tel: +44(0)20-7723 4787  
E-mail: mail@thyateira.org.uk. Website: www.thyateira.org.uk



**Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Νικήτα**

Αγαπητοί Αδελφοί και συνεργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου,

*"Ο Θεός ἡμῶν καταφυγή και δύναμις,  
βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς ἐρούσαις ἡμᾶς σφόδρα.  
Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταρασσεσθαι τὴν γῆν  
καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν,  
ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν,  
ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ"* (Ψαλμ. 46:1-3).

Εχθές εορτάσαμε την Σταυροπροσκύνηση - το μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήταν μια μέρα που ἅπαντες, κλήρος και λαός μαζί, προσδοκούσαμε. Περιμέναμε να αντικρίσουμε τον Ζωηφόρο Σταυρό και να λάβουμε δύναμη, ὥστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πνευματικό μας ταξίδι προς το Πάσχα. Περιμέναμε να αντικρίσουμε το Σταυρό και να ζητήσουμε ἴαση, ἔλεος και χάριν. Οι εκκλησίες θα ξεχειλίζουν, γεμάτες ανθρώπους. Δυστυχῶς, οι εκκλησίες ἦταν κλειστές και ἄδειες. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ὅτι το μήνυμα του Σταυροῦ απουσίαζε για εμάς και για τον κόσμο. Το μήνυμα της πίστεως, της ἐλπίδος και της αγάπης συνεχίζει να εκπορεύεται και να γεμίζει την οικουμένη εξαιτίας του Κυρίου.

Δεν είναι ἀνάγκη να σας πω ὅτι αντιμετωπίζουμε δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς. Οι ἄδειοι δρόμοι και οι ἄδειες καρδιές των ανθρώπων το μαρτυροῦν. Είναι, ὡστόσο, επίσης ο καιρός που εμεῖς, ὡς κλήρος, οφείλουμε να ἀρθοῦμε στο ὕψος της κλήσεώς μας ὡς διάκονοι και ιερεῖς του Θεοῦ. *"Υπάρχει για κάθε τι ο καιρός του"*, ὅπως μας θυμίζει ο Εκκλησιαστής, και τώρα είναι ἡ ὥρα κατά την οποία οφείλουμε να κάνουμε ἕνα βήμα μπροστά και να διακονήσουμε τον πάσχοντα κόσμο.

Υπάρχουν αυτοί που ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις σε πλήθος ἐρωτήσεων ἀναφορικῶς προς τον κορωνοϊό. Για τις περισσότερες ἀπὸ αυτές τις ἐρωτήσεις δεν ἔχουμε ἀπαντήσεις, καθὼς εμεῖς δεν εἴμαστε ἐπαγγελματίες ἰατροί. Παρὰ ταῦτα, εἴμαστε ἐντεταλμένοι να ἀποκριθούμε σε καρδιές που παραπαίουn ἀπὸ την ἀπογοήτευση προκειμένου να τις πληρώσουμε διὰ παρηγορίας, ἐλπίδος και αγάπης, ἰδίως ὅταν ἄνθρωποι μας λένε *"πως μπορεῖ ο Θεός να το ἐπιτρέπει αὐτό στον κόσμο;"* Ὅταν ἡ πίστη διέρχεται κρίση, είναι τότε που εμεῖς πρέπει να σταθούμε δυνατοί και να γίνουμε το ἀντίβαρο ἐν μέσω της θυέλλης που μας ἔχει υπερσκελίσει.

Βεβαίως, στην ἱστορία της Εκκλησίας οι προπάτορές μας ἦρθαν και αυτοί ἐνώπιον μεγάλων προκλήσεων και κρίσεων και ο Θεός ἔστειλε ἁγίους ἄνθρωπους να διακονήσουν τους ἐμπερίστατους. Η πρόνοια και το ἔλεος του Θεοῦ ἀποκαλύφθηκαν ὅταν ἠγείρει τους Κριτές για να σώσει τον λαό Του. Σε δύσκολους καιρούς πείνας,

ασθένειας και αναταραχής, ο Θεός εισάκουσε τις κραυγές και τις αιτήσεις των πιστών. Είναι δικό μας καθήκον να ταπεινωθούμε και να προσευχηθούμε.

Ο Ουράνιος Πατέρας μας μπορεί να επιλέξει να ενεργήσει θαύμα μέγα και να μας ελευθερώσει άμεσα από τον λοιμό, ή μπορεί να επιτρέψει τα πράγματα να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Ότι και αν συμβεί, εμείς οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί, ως Χριστιανοί και ως άνθρωποι της Εκκλησίας. *“Τοῦ λοιποῦ, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ”* (Εφ. 6:10). *“Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικεῖται ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ, διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ”* (Κολ. 3:16). Ας ευχηθούμε ο Θεός να εισακούσει τις αιτήσεις και τις κραυγές μας προς Εκείνον.

Ὡς πατέρας σας, ανησυχώ για την προσωπική σας υγεία και ευεξία. Ζήτησα από τους γηραιότερους κληρικούς να παραμείνουν κατ’ οίκον και να εισέλθουν σε περίοδο αυτο-απομόνωσης. Το ίδιο ζητήθηκε και από όσους ιερείς είναι ασθενείς ή έχουν προβλήματα υγείας. Μπορούμε να υπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Χριστό και τον λαό Του, όταν φροντίζουμε την δική μας υγεία μας.

Ὡς εκ τούτου σας παρακαλώ να μην θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο, αλλά να ενεργείτε κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων σας υπό τις παρούσες συνθήκες, με την λογική να σας καθοδηγεί. Δεν έχουμε ανάγκη από ήρωες, έχουμε ανάγκη από ανθρώπους της προσευχής και της αγάπης, οι οποίοι να μπορούν να διακονήσουν και να μοιραστούν τον Χριστό με τους άλλους. Από τις οικίες σας και μέσω των κινητών σας τηλεφώνων, καλέστε και ανακουφίστε και υποστηρίξτε ο ένας τον άλλο. Μην λησμονείτε ότι υπάρχουν και άγαμοι κληρικοί που δεν έχουν οικογενείς εδώ. Μπορεί να αισθάνονται μόνοι και απομονωμένοι. Μη τους επιτρέψετε να πέσουν σε κατάθλιψη από τον πόνο που προκαλεί η στενοχώρια της απομόνωσης. Πείτε σε αυτούς τους αδελφούς σας εν Κυρίῳ ότι κάποιος νοιάζεται γι’ αυτούς.

Μαζί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς και η οικογένειά σας, δεν παύετε να είστε πνευματικοί πατέρες των πιστών. Ὡς ποιμένες του κατά τόπους ποιμνίου και των κατά τόπους κοινοτήτων, καλείστε να φροντίζετε και να επιβλέπετε την ποίμνη σας. Ὅπως ευπειθῶς διακονήσατε το ποίμνιο σας στο διάβα των χρόνων, συνεχίστε να το διακονείτε, έχοντες προ οφθαλμών την εικόνα του ελαχίστου μεταξύ των αδελφών σας.

*“Πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου.  
Χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος καὶ ἐπὶ νεκρῶ μὴ ἀποκωλύσης χάριν.  
Μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον.  
Μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον, ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ.  
Ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις.”* (Σοφία Σειράχ 7:31-36)

Ἐχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας κάποιες σκέψεις:

- Η εκκλησία, αν και κλειστή για δημόσια λατρεία, πρέπει να παραμένει ανοικτή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προσέρχονται για προσευχή και παράκληση προς τον Θεό να θεραπεύσει τον πεπτωκότα κόσμο μας και να καθοδηγήσει τους ειδήμονες προς εύρεση της θεραπείας του κορωνοϊού.

- Η Ενορία είναι η πνευματική οικογένεια των πιστών και τα μέλη της οικογένειας στηρίζουν και βοηθούν το ένα το άλλο, συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας και κατανόησης των προκλήσεων που επιφέρει η κατάθλιψη. Κάτι τόσο απλό όσο μια λέξη ή ένα νεύμα ευγενούς συναντίληψης μπορούν να προσφέρουν στήριξη και ενδυνάμωση.
- Όσοι μπορούν και θέλουν, οφείλουν να φέρουν τρόφιμα (ιδίως μακράς διάρκειας) στην εκκλησία. Αυτά τα τρόφιμα μπορούν να διανεμηθούν σε ανθρώπους ενδεείς.
- Κάθε Ενορία πρέπει να δημιουργήσει ομάδες δράσης προκειμένου να διακονήσουν ανάγκες και προκλήσεις της κοινότητας.
- Αυτές οι μικρές ομάδες πρέπει να συγκεντρώσουν τα ονόματα των ανθρώπων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (ηλικιωμένοι, ασθενείς, φτωχοί) και να τους καλούν σε σταθερή βάση.
- Οι ομάδες αυτές μπορούν να αγοράζουν και να παραδίδουν τρόφιμα και άλλα αναγκαία είδη σε όσους αδυνατούν να εξέλθουν των οικιών τους.
- Σε περιπτώσεις ανθρώπων περιορισμένων πόρων ή απόρων, η ομάδα μπορεί να διανείμει τα είδη που δωρήθηκαν και προσφέρθηκαν στην εκκλησία, κάνοντας διανομές σε όσους είναι μόνοι.
- Θυμηθείτε ότι ο ιός έχει προσβάλει τον κόσμο όλο, όχι μόνο την κοινότητα μας. Οι πόροι που διαθέτουμε πρέπει να μοιραστούν σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
- Παρακαλείσθε να μη συσσωρεύετε και αγοράζετε πράγματα που δεν χρειάζεστε. Είναι ιδιαίτερος σημαντικός για την Εκκλησία να δείξει και να διδάξει ευαισθησία ως προς αυτή την πλευρά της κρίσεως.

Μη λησμονείτε ότι τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής παραμένουν ανοικτά και είμαστε στη διάθεσή σας. Όπως σας θυμάμαι στις προσευχές μου, σας παρακαλώ να θυμάστε στις προσευχές σας τον Πατριάρχη μας και όλους τους ανθρώπους του Θεού. Προσευχηθείτε για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ερευνητές, για όσους υποφέρουν και για όσους θρηνούν. Ζητήστε από τους Αγίους Αναργύρους να μεσιτεύσουν για εμάς. Είθε ο Χριστός να μας θεραπεύσει και να μας σώσει.

Με πατρική αγάπη και ευχές,

+ Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας ΝΙΚΗΤΑΣ